

Om Osbecks store kærlighed til mesteren i Uppsala vidner også historien om thestellet. Det har været nævnt flere gange i Linné-litteraturen, at Linné bestilte et thestel fra Kina med *Linnaea borealis* som dekoration, og at han fik et sådant som gave af Ostindiska Compagniets direktører.

Af brevene fremgår, at det var Osbeck, der fik den idé at skænke sin lærer et sådant stel, og at det efter at være smuglet i land blev ødelagt under transporten til Uppsala. Senere lykkedes det Linné at få hjembragt et andet.

Ostindiska Compagniets historie er skrevet af Eskil Olán (1923). Brevenes fremstilling af forhold under rejsen bekræfter og udbygger Oláns skildring.

Om Pehr Osbecks liv er berettet af Bert Möller (1922), Fritz Stenström (1935) og Axel Ejwertz (1960). Her skal kun fortælles, at han fødtes 20. maj 1723 i Oset, Västergötland, som søn af en torpare og gik i skole i Göteborg, hvor Magnus Lagerström var blandt hans velgørere. Umiddelbart efter studier i Uppsala, theologisk embedseksamen og præstevielse kom han ud på den lange rejse, hvis resultater er publiceret i dagbogen med påfølgende oversættelser til tysk og engelsk. Dårligt helbred tvang ham til at opgive en planlagt ny rejse, og han blev i stedet slotspræst hos grev Tessin og hans botanisk interesserede hustru. (Breve til Tessin i Riksarkivet, Stockholm.) Efter nogle år kom han som præst til Hasslöv i Halland, hvor han avancerede til provst og fortsatte med at dyrke sine naturinteresser. Her døde han 23. december 1805. Han efterlod adskillige manuskripter om Hallands natur og samfundsforhold tilige med et antal selvbiografier; en del af dette er trykt i nyere tid som historiske aktstykker. (Möller 1922 og Ejwertz 1960.)

Pehr Osbecks søn Carl Gustaf (1766–1841) rejste i årene 1797–1800 som førstelæge med Ostindiska Compagniets skibe og kom også hjem med planter. Senere blev han læge i Vadstena og Stockholm.

*

L. B.

Studiosus af Natione Gothoburgensi Petrus Osbeck begär af mig vittnesbörd om sin application till Naturkunnigheten, som han är sinnad, att hos Herrar Directeurerne af Ostindiska Compagniet söka sin befordran, såsom Skepps Präst. Det af Herrar Directeurerne tagna beslut, att de som lagt sig på Naturkunnigheten, skola anses framför andra wid Prästers wäljande, är en grundwal till Naturkunnighetens uppkomst i