

demies Afhandlinger, vil det blive mig en bevægelses Grund ved nye Undersøgelser til Sommer, vil Gud, at igientage mine Bemærkelser, og efter deres meddeelte Raad at udgive dem; hvis ikke, da udbeder ieg mig samme tjenstlig tilbage sendte; det er et Offer, som ieg ubekjendt bør min Veldædere for hvilken min høragtelse i hvad som skeer, bliver uforanderlig. Steen-Riget har ei heller negtet mig sin bevaagenhed, i det ieg i de haarde Stene har foruden Echiniten, Orthoceratiten, Astroiten — fundet adskillige mig ubekjendte Legemer. Hvor særdeles savner ieg den store fordeel at kunde fremvise deres Velbaarenhed disse og af deres bevaagne Velvillighed at befries fra min Uvidenhed.

Bliv ved at være Verdens Lærere, derved vinder og den, der hiertelig ønsker at Naturens herre fremdeles vil opholde og styrke dem til sin Æres Udbredelse og sine Skabningers bekiendtgjørelse. Ieg har den Ære at være

Højædle og Velbaarne

høylærde Herr Professors

Kiøbenhavn

ydmyst forbundne og hengivne Tienere

d: 30 Martz

Otto Fridrich Müller

1762.

Hovmester hos Grev von Schulin.

(59) Velbaarne, Høylærde Herr Archiater,  
Høystærede Velyndere!

Det vilde være mig en overmaade Fornøjelse, hvis ieg er saa lykkelig at frembringe noget til deres Velbehag. Uvis paa, om dette Moos var phascum acaulon, og, hvis saa var, i det Haab, at kunde forvise deres Velbaarenhed om, at det har Calyptræ og Stamen, opsatte jeg medfølgende Efterretning. Ieg har ikke uden ved Herr Archiatern vildet insinuere det Kongelige Academie dette Rön, at De, som Kiendere og min Velyndere først gunstigt kunde forandre deri, hvad der syntes nødvendig. Nogle exemplarer deraf følge; ieg ønsker allene, at et individuum, maatte endnu ved Ankomsten have Operculum, som ieg omtvivler. Ieg er saa dristig at medsende nogle mig ubekjendte Planter: den forrige Convolv: og