

baarenhed har seet eller læst. Skulde han ei have den, da skal jeg giøre mig umag at bringe den til veye, endskjønt den er vanskelig at faae, da alle de første stykker ere afsolgte, og ey mere i bogladen, saa de alene forekomme paa auctioner. Der skal ellers intet mere fornøye mig end om Deres Velbaarenhed besidder en fuldkommen sundhed, og vil jeg ønske at den endnu i mange aar maae vedvare til den lærde verdens gavn. Skulde jeg engang faae i sinde at reise til Sverige, da skulde det fornemmelig være for at omgaaes med, og lære at kiende saa stor en mand. Jeg er altid med den største høiyagtelse

Deres Velbaarenheds
ydmyge tiener

Khavn
d. 13 May 1771.

P. F. Suhm

P. S. jeg sender og hermed en nylig af mig udgivet afhandling om oeconomien.

A Monsieur Monsieur Charles Linné Chevalier, Archiatre
et Professeur à Upsal
hermed følger en pakke.

(118) Høyædle og Velbaarne
Hr. von Linné!

For længe siden burde jeg have skrevet, og aflagt min skyldigste taksigelse for den mig meget kjærkomne gave af Flora Lapponica, baade i henseende til gaven selv, og giveren. Hermed sender jeg den 4 tome af mit store værk, og 2 og 3 stykke af samlingerne, som og en liden afhandling om handelen uden mit navn. I samlingerne findes et forsøg til en historie af den Danske agerdyrkning. Den er ei saa fuldstændig, som jeg ønskede, men efterretningerne ere desværre saa faae, og saa adspredede. Gud spare Deres Velbaarenhed længe til verdens, og især Sveriges, prydelse og nytte; med dette ønske slutter jeg stedse forblivende

Deres Velbaarenheds
ydmyge tiener

Kjøbenhavn
d. 12 Junii 1772.

P. F. Suhm