

(123) Velbaarne Hr. Archiater og Ridder

Dette skeer med den brave Hr. Prof. Murray, som har bæret mig med sit besøg; ikke fordi jeg har noget vigtigt at skrive om, som kunde interessere Hr. Archiatern på naturhistoriens vegne, men blot for selv at lade Dem vide, at jeg nu er i Kjøbenhavn, da jeg hafde tænkt at dø i Norge, om ikke i Tronhjem, saa i Christiania. Jeg har allereede været her 4 uger og været til Hofe, talt med Kongen og Dronningen, spiiist til Hofe. Jeg fik den Kongel. ordre at komme ned, da jeg var paa visitatzen i Dalene, uden at vide, huad jeg her skulde forrette. Nu har jeg for det første med universitetets bedre indretning at bestille, men alting maa holdes dølg. De vil nok beholde mig her. En vigtig, men vanskelig og tvetydig post, man undgaaer ikke odium, naar man vil, saasom man bør, handle som en retskaffen mand. Jeg går nu på ny mit msc. til tom. II flor. Norv. igjennem og forbedrer alting saaledes, at det kunde finde Hr. Archiaterns Bifald, thi når jeg har denne, legger jeg mig ikke syg for de andres. Jeg har seet en Deel Cabinetter; men i en hast. Her ere ret mange. Kort: Jeg hafde kundet komme noget lettere til at faae Indsigt i N. Hist. hafde jeg, da jeg i Trdh. begyndte derpå, været i Kh. Jeg tør ei melde om Upsala. Jeg skal nu ret skynde på, at Hr. Prof. Forskåls Rejsebeskrivelse observationer og opdagelser kan komme i gode hænder og bringes i den stand, at de kan få see lyset. Jeg har endnu ikke seet den, men ikkun talt med Hr. Prof. Fabricius derom. Kjøbenhavn d. 5. Oct. 1771.

Gunnerus.

(124) Velbaarne Hr. Archiater og Ridder

Jeg har rigtig bekommet begge Hr. Archiaterns Skrivelser. Aarsagen, huorfor jeg ikke førend nu besvarer samme, er ingen anden end denne, at jeg oppebiede resolutionen fra vedkommende angaaende Hr. König, som nu er falden derhen, at han beholder 180 Rdlr. af Kongens privat casse og 300